

WAT WE VAN OUDEREN KUNNEN LEREN

FG

(als we écht naar hen luisteren)

**‘WE HEBBEN NOG ALTIJD
EEN MENING’**



‘Als je keer op keer de boodschap krijgt dat je mening niet meer gewenst is, ga je je daar op den duur ook naar gedragen.’

Monika (82)



‘Voor mijn lijf wordt goed gezorgd, maar mijn geest zijn ze vergeten. Het is alsof ik nu een en al lichaam ben.’

Lutgart (92)



‘Veel bewoners klagen de hele tijd, maar tegen het personeel durven ze niet te zeggen wat het probleem is.’

Leon (80)

‘HET IS ONS GELD!’



‘Bankautomaten zijn
gemaakt voor jonge
mensen, die veel sneller
denken dan ik.’

Leo (85)



‘Toch vriendelijk van de
buurman dat hij me elke
week met de auto naar het
koor brengt?’

Leopold (92)



‘Tante Margriet mocht
niet eens meer zelf
bepalen waar ze
woonde.’

Els Coenen



Grijsgedraaid

WAAROM WE BANG MOETEN
ZIJN OM OUD TE WORDEN

Ann Peuteman



VERPLANT

WAAROM HET HEERLIJK WONEN
KAN ZIJN IN HET WOONZORGCENTRUM

ANN PEUTEMAN



REBELS

HET VERZET VAN 75-PLUSERS

ANN PEUTEMAN

